

Årsberetning 2012/2013 Melleamerika Komiteens Forretningsudvalg

Melleamerika Komiteens Forretningsudvalg (FU) har fra landsmødet 27.-28. oktober 2012 til landsmødet 26.-27. oktober 2013 bestået af følgende medlemmer: Stella Wengel, Mirja Crone, Anders Frost, Sara Dahlman, Iben Nielsen, Christa Jacobsen, Lasse Hemmingsen, Troels Broberg Carlander og Nanna Kirstine Leets Hansen.

I det forgangne år har vi i MAK bygget videre på de gode takter med øget aktivitetsniveau fra sidste år, hvor flere nye grupper så dagens lys. Flere af disse grupper stod overfor at skulle ansøge om projekter i 2013 samtidig med at CISU også lavede om i deres ansøgningsprocedurer. Dette krævede bl.a. en anden form for koordinering mellem de forskellige grupper i forhold til ansøgninger. Derfor har vi i FU siden sidste landsmøde fokuseret på at skabe sammenhæng og synergi mellem alle vores projektgrupper. Arbejdet har lønnet sig, og vi har fået bevillinger til tre nye, store projekter samt et antal mindre bevillinger. I FU er vi meget stolte over projektgruppernes succes.

I år har vi også måttet sige farvel til vores gamle landssekretær Bo Karlsen og velkommen til vores nye landssekretær Stine Larsen. Samarbejdet mellem landsekretæren og FU har i løbet af året fokuseret på at få skabt et endnu bedre samarbejde mellem de to – dette især i forhold til at det på landsmødet blev besluttet at sætte landsekretærens timer op til 12 timer ugentligt, så landsekretæren kunne få en mere støttende rolle i forhold til FU. Desværre er der sket det, at vores landsekretær har måttet tage orlov. I FU tog vi derfor en beslutning om at indsætte Christa Jacobsen som konstitueret landsekretær frem til februar, hvor Stine kommer tilbage.

I FU har det gennem året været et ønske at få sat politik mere på dagsordenen – både i MAK men også internt i FU. Dette ønske er kommet sig af diskussionerne på de seneste års landsmøder om, at MAK skal være bedre til gøre opmærksom på vores arbejde og de problematikker, som vi og vores partnere oplever i Melleamerika. I FU anser vi ikke dette mål som opnået, men vi mener at have taget de første skridt ved bl.a. at være tovholdere på at få opstartet en ”politisk” gruppe. Videre ligger dette års landsmøde i forlængelse af dette ønske, og vi håber på at udkommet af landsmødet bliver nye inputs og tiltag til, hvordan dette arbejde kan fortsættes.

Seminarer

Som et led i at skabe større synergi mellem projektgrupperne blev det på landsmødet i 2012 besluttet at afholde flere møder for projektgrupperne i løbet af året, hvor de kunne sparre med hinanden, dele erfaringer og tale fælles mål og ønsker for MAK. Det resulterede i to sparringstræf, udover det sædvanlige forårsseminar. Overordnet har de to sparringstræf fungeret meget forskelligt og med forskellig opbakning fra projektgrupperne. I FU har vi derfor vurderet, at der er behov for at evaluere disse til landsmødet i år og tale om og hvordan disse træf evt. skal videreføres i det kommende år.

Sparringstræf i januar

Eftersom mange af projektgrupperne var i gang med at udarbejde ansøgninger til CISU i april havde dette sparringstræf bl.a. ansøgningerne på programmet. Videre blev det på landsmødet vedtaget, at der på det første sparringstræf skulle vedtages retningslinjer for grupperne i forbindelse med ansøgninger til CISU. Disse blev udformet på mødet.

Sparringstræf i august

På dette sparringstræf fortsatte vi vores kurs imod at skabe større sammenhæng og synergi mellem grupperne i MAK. Ideen med mødet var at få grupperne til at tale om udgangspunktet for og historierne bag vores projektarbejde i Mellemamerika. Desværre var opbakningen til dette møde ikke særlig stor, hvorfor udkommet af træffet forblev i det små.

Forårsseminar

Forårsseminaret havde i år fokus på eksternt kommunikation. På landsmødet blev det besluttet, at MAK skulle investere i at få en ny hjemmeside. Der blev sat en gruppe på opgaven og resultatet blev lanceringen af en mere brugervenlig, indbydende og flot hjemmeside. På forårsseminaret blev hjemmesidens funktioner gennemgået, og der blev startet på produktion af tekst.

Aktiviteter i løbet af året

Infomøde

Igen i år holdt vi i infomøde i starten af året for at præsentere MAKs arbejde for udefrakommende og tiltrække nye medlemmer og frivillige. Der var et rigtigt fint fremmøde og MAKs grupper var også godt repræsenteret.

MAKkbh

Efter flere års dødvande er MAKkbh-møderne kommet op at stå igen med en mødefrekvens ca. hver måned. Møderne arrangeres på skift af de forskellige grupper, og der har været mange forskellige og interessante temaer på bordet i løbet af året. Vi håber, den gode energi fortsætter fremadrettet.

MAKsfiesta

MAK startede 2013 med et brag af en fest i Folkets Hus. Festen blev en succes på alle måder. Musikken var god, festen var super, der var et væld af mennesker, masser af positiv reklame for MAK og i sidst ende et overskud på over 8000 kr. til MAKs arbejde. Vi synes festen helt klart bør være en inspiration og noget, der kan gentages i fremtiden.

Ny hjemmeside

Som allerede nævnt fik MAK i år en ny hjemmeside, og tak til hjemmesidegruppen for det. Deres arbejde har virkelig båret frugt. Fra FUs side vil vi gerne opfordre alle grupperne i MAK til at få login til siden og til at tage vores nye intranet i brug, da det byder på mange nye muligheder.

Praktikantmanual

Sidste år havde vi i MAK hele tre praktikanter, hvilket er meget for en lille organisation. På mange måder havde praktikkerne positive udkommer, men der viste sig også at være en del udfordringer, specielt i forhold til de praktikanter, der befandt

sig i Mellemerika. På den baggrund har vores praktikanter lavet en manual, der skal være med til at sikre et bedre samarbejde mellem MAK og fremtidige praktikanter.

Grupperne

På trods af stor succes blandt projektgrupperne i år har vi måttet sige farvel til et par af de grupper, der kom på banen sidste år. HF-gruppen blev nedlagt efter samarbejdet med HF-Efterslægten ikke kom op at stå. Uddannelsesgruppen fik desværre ikke deres bevilling fra CISU på trods af en kæmpe arbejdsindsats, og gruppen valgte at gå hver til sit. MAK Agua mødtes vi med i FU i løbet af foråret, men deres projekt er lige nu sat på hold.

MAK har derfor på nuværende tidspunkt følgende grupper:

MAKKult

Gruppen har i det forgangne år haft travlt med både at lave midtvejsevaluering samt festivallen "RealizArte" i Honduras, som blev planlagt og udført i samarbejde med de forskellige kunstnergrupper, som projektet omhandler. Både evalueringen og festivallen har givet positive resultater, selvom der også har været et vist pres på gruppen i løbet af året. Gruppen har også skullet puste ud efter festivallen og går nu og overvejer, hvordan, om og i hvor stort et omfang projektet skal videreføres.

Matagalpagruppen

Efter landsmødet 2012 fortsatte gruppen sit arbejde frem mod at ansøge CISU om et mindre udviklingsprojekt (under 500.000) i april 2013. Planlægningen af projektet er foretaget af MAK, UNAG Matagalpa og de unge fra kommunerne Waslala, Rancho Grande og Esquipulas. Disse blev i fællesskab enige om, at det skulle være de unge på landet i Matagalpa-regionen, der skulle udgøre målgruppen for projektet. I januar 2013 foretog vi en afsluttende projektformulering og den ledte til enighed mellem UNAG Matagalpa, MAK og de unge repræsentanter om projektets mål, strategier og resultater. Projektet blev godkendt til bevilling af CISU og er nu i sin opstartsperiode.

Jinotegagruppen

Jinotegagruppen har siden sidste landsmøde opstartet et nyt projekt med vores partner ATC-Jinotega. Projektet ligger i forlængelse af det afsluttede projekt. Formålet med projektet er, gennem uddannelse, at forbedre 7 kooperativers muligheder for at afsætte deres produkter samt øge den økonomiske aktivitet i yderligere 10 kooperativer. Samtidig vil ledelsen i ATC Jinotega blive styrket til at kunne fortsætte denne uddannelse af alle sine 27 kooperativer efter projektets afslutning. Uddannelsen vil have fokus på at styrke kooperativernes administration af menneskelige såvel som økonomiske ressourcer, samt deres viden om markedet og forhandling. Derudover vil den styrke de regnskabsmæssige kompetencer blandt kooperativernes medlemmer samt skabe kapacitet til at lave produktionsopgørelser og -planer. Disse aktiviteter vil til sammen styrke bøndernes afsætningsmuligheder på et marked, hvor de traditionelt er marginaliserede. Projektet har haft en god start og vil løbe frem til august 2015.

MAKpol

MAK har siden sidste landsmøde fået en ny gruppe med arbejdsnavnet MAKpol. Denne gruppe er stadig i opstartsfasen og har endnu ikke fundet sine arbejdsrutiner, men planlægger at arbejde med oplysningsarbejde af forskellig art i Danmark.

ENDEMUH

I det forgangne år er der sket rigtig meget i ENDEMUH gruppen. Fra 01/08-2012 – 30/07-2013 har vi haft et CISU finansieret projekt kørende med vores samarbejdspartner COMUTRAH i Puerto Cortes, Honduras – dette var kaldet “Kapacitetsopbygning til forsvar af kvinders rettigheder i Honduras”. Det overordnede mål med dette projekt var at styrke COMUTRAH som organisation, opstart af lokalbestyrelser i 4 lokale boligområder og uddannelse af disse, samt uddanne nogle af COMUTRAHs medlemmer i deres rettigheder som kvinder i sager om vold. Igennem en midtvejs-evaluering i januar/februar 2013 fik vi rettet op på nogle små misforståelser ift. implementeringen af nogle af aktiviteterne, og det lykkedes os at få projektet på rette kurs igen og få implementeret de manglende elementer fra det første halve år. I juni/juli 2013 var vi af sted på et afsluttende projekttilsyn, hvor vi fik evalueret projektets resultater, samt formuleret og udformet en ny matrix og budget til en ny projektansøgning.

Brigaderne

Brigadegrupperne har i løbet af året samlet sig til at være én stor brigadegruppe, der dækker både brigaderne til Guatemala og Nicaragua. Formålet har hermed været at bruge kræfterne i grupperne mere effektivt og udnytte hinandens kompetencer og viden. Der har ligeledes været flere nye frivillige, der er blevet en del af baggrundsgruppen.

Nicaragua: Der er sket flere rigtig spændende ting i forbindelse med Nicaragua-brigaderne. Brigaden 2012 har fået udgivet deres kokebog “Mad fra Nicaragua”, hvilket vi er meget stolte af. Derudover er Nicaragua-brigaden 2013 hjemvendt efter en god tur og er i fuld gang med et større oplysningsprojekt, der består af nogle sessions med talking-tables. Der er allerede nu flere forespørgsler til Nicaragua-brigaden 2014, så der er meget der tyder på at den øgede opreklamering og nye hjemmeside endelig bærer frugt.

Guatemala: Den kommende Guatemala-brigade, med afrejse 1. november til forandring fra tidligere år, bliver endelig til noget med indtil videre 5 deltagere + koordinator. Deltagerantallet betyder dog, at der højst sandsynligt vil forekomme et mindre underskud. I FU synes vi, at det er vigtigt at brigaderne kommer afsted, og har derfor valgt at støtte et eventuelt underskud for at brigaden kan sendes afsted. Videre vil brigadegruppen i det kommende år revurdere programmet og økonomien for Guatemala-brigaden med henblik på at hverve flere deltagere samt hvordan brigaden kan sendes afsted økonomisk forsvarligt.

MAK-Aarhus

Arbejdsåret 2012/13 har været præget af meget høj aktivitet og et stort engagement, hvilket blandt andet er kommet til udtryk ved, at vi har holdt mange medlemsmøder. Derudover har vi gennem året haft en del aktiviteter på oplysnings- og projektsiden. Nye ansigter er kommet til lokalgruppen. Margrethe fra Nicaraguabrigaden 2013 er stødt til gruppen, og så har vi fået et mere mellemamerikansk islæt med to nye salvadoranere – Eugenia og Juan. Det giver en god dynamik til lokalgruppen.

Derudover har Eunice været meget aktiv i det forgange år, og er blevet super god til dansk☺.

Vi har over to omgange været i dialog med CISU og Uhusets bestyrelse, om at flytte lokaler. I første omgang accepterede vi at flytte fra vores kontorplads på 3.sal til et mindre, men også meget hyggeligt, kontormiljø på 4.sal. Her har vi selskab af O3V, **DIB** og RBU, og er faktisk rigtig glade for de nye rammer. Denne flytning viste sig dog desværre kun at være en stakket frist. I sommeren 2013 blev vi bedt om at flytte fra Uhuset til nogle nye lokaler på Klostergade – primært som følge af CISUs vokseværk og brug for flere kontorpladser. Som udgangspunkt var vi ikke afvisende overfor at flytte på betingelse af tre ting:

- at det nye lejemål ikke blev dyrere end vores nuværende lejemål
- at vi ville få lige så mange m2 kontorplads og lige så gode mødefaciliteter
- at eventuelle udgifter med flytning blev dækket af CISU

Uhusets bestyrelse og CISU var kun i stand til at møde vores tredje krav - og delvist vores andet krav. Efter mange diskussioner besluttede vi at sige nej til at flytte. En beslutning, som jeg faktisk er rigtig glad for, at vi traf. Jeg var selv meget i tvivl om mulige konsekvenser, vores valg vil kunne medføre, men vi har markeret et vigtigt standpunkt ved at sige, at vi dels ønsker, at Uhuset skal bestå i sin nuværende mangfoldige form med bred NGO-repræsentation, og dels at vi ikke synes, at det er fair at blive flyttet rundt en gang hver halve år efter CISUs behov og ønsker. Resultatet er, at vi stadig har vores kontorplads, og så må vi se, om den løsning, som Uhusets bestyrelse har fundet, er holdbar i længden.

I marts mødtes vi til en forskudt julefrokost på Trøjborg. Det var godt at tilbringe noget social og festlig tid sammen. Jeg husker især pakkelegen som et af aftenens højdepunkter – udover de uomgængelige politiske diskussioner ud på de sene nattetimer – ikke, Cesilla, Anders og Mads☺.

Kvindenetværket REMO

MAK-Aarhus har søgt Merkurfonden og har fået bevilget 4000,- kr. til Kvindenetværket, REMO, på Ometepe i Nicaraguasøen. Det er knapt halvdelen af det ansøgte beløb, men en positiv anerkendelse af projektet fra Merkurfonden. Pengene skal primært gå til at dække transportudgifter i forbindelse med netværkets arbejde samt afholdelse af workshops og events. REMO blev dannet i 2011 af 62 kvinder fra 23 landsbyer på øen. Antallet af deltagende landsbyer er siden udvidet til 29. Netværket er opstået på baggrund af ø-kvindernes behov for sammen at gøre noget ved deres problemer, som f.eks. vold, manglende ret til at bestemme over deres egen krop, at de ikke bliver lyttet til, når beslutninger skal tages og meget mere. Alt arbejde er frivilligt. MAK støttede i 2012 med egne midler kvinderne i deres første opstartsaktiviteter. Kvinderne på Ometepe har via mail udtrykt stor glæde og taknemmelighed over støtten. Det er Donna, Else og Randi Lund Jepsen, der driver arbejdet fra Danmark, og som leverer et stort stykke arbejde for bakke kvinderne i REMO op. Det er et super fedt projekt!

Sustainability Festival

I weekenden d. 12. og 13. april deltog vi med en stand på Sustainability festivalen på Godsbanen. Forud var der gået nogle uger med fuld tryk på planlægning af konceptet og kreativitet ift. udformningen af standen. Vi valgte at bygge et koncept op omkring vores tiligere Grønt Guld kampagne med fokus på bæredygtighed og den bevidste

forbruger. Resultatet blev, at vi byggede en fiktiv guatemalansk landsby og landskab i papmache samt et kar med sand, vand og guldstykker, hvor der kunne graves guld. Ideen var så, at folk ville komme forbi for at grave guld. Det guld, de fandt, kunne de bytte til enten en chokolade guldbar eller give til det til tilbage til folket, der boede i landsbyen. Hvis folk valgte chokolade, lavede vi ødelæggende ændringer på landskabet for at markere en negative effekt. Meget effektivt!

Der var ca. 160-180 besøgende (både børn og voksne) forbi for at vaske guld. Det fungerede rigtig godt at henvende sig til børnene, fordi vi igennem børnene også fik kontakt til forældrene, som viste stor begejstring for projektet. Personligt mener jeg dog, at selve problemstilling ikke egnede sig så godt til de mindre børn, fordi det er de færreste børn, der helt forstod det dilemma, vi forsøgte at illustrere.

Budskabet kom tydeligt frem gennem det visuelle med billeder og landskabet der ændrede sig over tid, når guldbaren blev valgt til fordel fra donation. Flere vendte tilbage efterfølgende – enten for at se udviklingen, eller grave efter mere guld, så de kunne donere guld. Dilemmaet satte spor hos mange af de børn, der i første omgang havde valgt chokoladen, og mange kom tilbage og gravede mere for at donere – viser tydeligt effekten i alle aldre. Forældrenes reaktion på, at vi også stillede børnene overfor dilemmaet var meget forskelligt. Nogen synes det var for meget, at børnene skulle tage stilling, mens andre synes, det var fedt. Mange forældre tog også selv en snak med børnene om problematikken. Nogle ville gerne påvirke deres barn til at tage det etisk rigtige valg, mens andre helt overlod det til barnet selv. Fra alle, også de kritiske forældre, fik vi stor ros og meget positive tilbagemeldinger.

Det var tydeligt, at vores stand skilte sig ud på festivalen. Mange andre organisationer blev tydeligvis inspirerede af vores aktiviteter og inddragelse af folk. Derfor er det vigtigt en anden gang at gøre noget lignende!

1. maj og brigaderne

I forbindelse med første maj lavede vi oplysning om brigaderne ved at sætte små flyers fast til cykler med klemmer og hænge flyers op på toiletter og pissoirs. Der er enighed i gruppen om, at vi bør overveje at tænke oplysning om brigaderne ind i flere af de aktiviteter, vi laver. Det handler om at komme ud og fortælle om de gode muligheder, der er for at rejse igennem MAK – og i særdeleshed - blive en del af MAK.

I forbindelse med brigaderne kunne det være godt, hvis vores oplysning ikke udelukkende var rettet mod folk, der har et sabbatår før overvejelserne om videregående uddannelse, fordi der også er gode erfaringer med at have folk med på brigaderne, som holder en pause fra studierne.

Projektstart – Más Fuerza

Den 1. april sendte vi en ansøgning afsted til et toårigt projekt med CONIC., og ansøgningen blev kort efter godkendt af CISU. Sådan! Vi har i alt fået 1.764.977 DKK til at gennemføre projektet. Der er lagt et stort arbejde med at skrive ansøgning og koordinere løbende med CONIC – derfor en stor tak for jeres fantastiske indsats! Projektet har fået navnet ”Mas fuerza”, hvilket er meget sigende for projektets vision om at styrke CONIC som organisation.

Kort fortalt skal projektet styrke de frivillige strukturer i CONICs organisation med fokus på de tre departementer: Huehuetenango, San Marcos og Alta Verapaz i Guatemala. Styrkelsen af de frivillige strukturer lokalt, kommunalt og departementalt skal danne grundlag for en øget aktivitet på disse niveauer, og en styrkelse af CONICs organisation, som i højere grad inddrager de frivillige niveauer af organisationen. Derudover skal en styrkelse af de frivillige niveauer tjene til at gøre CONIC mere robust og bæredygtig som organisation i CONIC. CONIC har en vigtig rolle i Guatemala, fordi organisationen taler sagen for mange marginaliserede og fragmenterede grupper i Guatemala. Disse grupper, hvoraf mange har rødder i Maya-kulturen, ville uden CONIC have svært ved at tale ind i det politiske system og påvirke den politiske dagsorden.

Indtil videre er der 5-7 personer i projektgruppen. Da projektet stadig er i en tidlig fase, så er der rigtig gode muligheder for at engagere sig i gruppen. Fra CONICs side koordineres projektet i et samarbejde mellem erfarne personer fra sekretariatet og en projektkoordinator. Til projektet er der oprettet en separat mailgruppe, som man skal være medlem af for at modtage information om projektet. Hvis du er interesseret i at være med, men ikke er med i mailgruppen, så kontakt mig på madsjacobi@gmail.com. For mere information om projektet kan du henvende dig til Eunice, Nicolai, Donna eller Anders, Camilla, Else eller Mads.

Verdensspejl

I weekenden d. 31. august til 1. september var vi med til at skyde festugen i Aarhus i gang med Verdensspejl. Verdensspejl er en form for verdenskulturfestival, hvor der var musik, dans, akrobatik, film, masser af sjov for børn, foredrag, mad, marked og meget andet fra hele verden. MAK bidrog med to filmvisninger og en salsaworkshop for hele familien. Derudover var der smagsprøver fra den nye kokebog ”Mad fra Nicaragua”. Kokebogen er lavet i samarbejde mellem MAK og forlaget Mellemsgaard.

En af de ting, vi arbejder på, er at holde flere informationsmøder, som både gamle MAKkere og nye interesserede kan deltage i. Vi har holdt et informationsmøde I 2012/2013, som fungerede godt. Formålet med disse møder er at fortælle om noget af det konkrete arbejde, som vi laver, og så at tiltrække flere frivillige til gruppen, men også at kunne ”aktivere” gamle medlemmer, som måske ikke er aktive ift. et projekt eller en anden arbejdsgruppe. Vi skal selvfølgelig være realistiske og opmærksomme på, hvad vi kan overskue ift. at stable informationsmøder på benene.

Vi har I gruppen talt om, at det måske ville være en god idé at udarbejde en arbejdsplan med mål for det kommende arbejdsår. Formålet med dette er at have nogle klarere retningslinjer for, hvad vi vil nå igennem året, og at vi således sætter en fælles målsætning. Det kunne eventuelt være en formands ansvar, at opdatere arbejdsplanen og fremhæve arbejdsplanens punkter på medlemsmøderne.

Vi glæder os til at se jer til landsmødet og tage hul på et nyt, farverigt og givtigt år.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget